



FOTO: STEFAN

DN GRATULERAR



Att tälja hästar har gjort Marcis Vidzems pensionärsliv omväxlande och roligt.

FOTO: LENNART ISAKSSON

Alla gillar snidade hästar

År 1944 flydde sexårige Marcis Vidzem med sina morföräldrar, syster, moster och ytterligare några familjer från Riga i Lettland till ett uppsamlingsläger på Fårö i Sverige. Nu fyller han 70 år.

–NÄR JAG KOM NER till bryggan såg jag hur några stod och lastade in möbler i fiskebåten, minns han. "Du får inte lasta in möbler, det har min morfar sagt", sade jag då. Sedan kom morfar och slängde möblerna i sjön. "Vi ska ha folk ombord, inte möbler!" Det fanns patrullbåtar ute på havet som hade till uppgift att se till att båtarna styrde mot Tyskland. Det var en stormig natt och morfar hade spikat igen lastrummet för att vi inte skulle ta in för mycket vatten. Själv låg jag i maskinrummet och mådde dåligt. Plötsligt dök det upp en tysk patrullbåt. Då stängde morfar av motorn och släckte lanternorna, för att vi skulle undgå att bli sedda. På morgonen kom en lotsbåt från Gotland och lotsade in oss genom minfältet.

Vid Fårösund fick flyktingarna bada och mat att äta. Marcis tycker att han blev väl omhändertagen i Sverige.

–Jag åt knäckebröd för första gången i mitt liv. Sedan sov vi en sovsal på halmmadrasser bäddade med papperslakan.

Så småningom hamnade Marcis Vidzem i Kalmar.

–Där var det jättebra! Vi bodde långt nere vid sundet där det fanns en brygga. Och morfar hade en liten båt.

Efter grundskolan blev Marcis dekorationslev i Kalmar. Se-



Marcis Vidzem

Numera: Pensionär.

Fyller: 70 år på tisdag, 27/11 2007.

Familj: Hustrun Lisbet Frycklund. Barn från ett tidigare äktenskap Tomas och Maria, fyra barnbarn.

Födelseort: Tukums strax utanför Riga.

Uppväxtort: Riga och Kalmar.

Bosatt i dag: I en villa i Viksjö utanför Stockholm.

Hobby: Att tälja dalahästar.

Intresse: Idrott! "Jag har varit slalomtränare i Botkyrka i femton år bland annat."

Gör honom glad: Barn, barnbarn och hustru.

Gör honom arg: Orättvisor.

Födelsedagen: Enkel fest för de närmaste.

dan gick han på Asea industriskola i Västerås som modellsnickarlärling i sju år. Därefter väntade jobb som modellsnickare. Och i början av 1960-talet jobbade han mitt i Stockholms city, i en av skyskraporna på Sven Thyrén AB, och gjorde konstruktionsritningar till bland annat Gallerian och Kulturhuset i Stockholm. Efter det var han provningstekniker på Packforsk med uppdrag bland annat från Ericsson.

I DAG ÄR DET FEM ÅR sedan han gick i pension. Och han har inte haft en enda tråkig minut sedan dess. För när han fyllde 60 år fick han en presentförpackning från Nusnäs med tre små dalahästämnen, en kniv och ett plåster av sin svärmor.

–Jag tänkte: "Trähästar, det är väl ingenting, för mig!"

Men när sommaren kom tog han fram presenten igen och täljde till hästarna. Snart var han i Nusnäs för att köpa fler. Sedan tog han med sig hästarna till jobbet.

–Alla ville ha hästar. Snart började jag göra små hästar också. Någon frågade: "Hur små kan du göra?"

Sedan gjorde jag en som var mindre än den i Guinness rekordbok.

Den största hästen han gör i dag är 50 centimeter hög.

I SOMRAS VAR HAN inbjuden till Tällberg Forum på miljökonferensen.

–Då gav jag en häst till kronprinsessan Victoria som var jätteintresserad och ville se alla de andra hästarna som jag hade gjort.

Har du tackat svärmor nu?

–Ja, hon har fått några hästar i present. Hon tycker att det är kul att jag började tälja, för hennes far gjorde också trähästar. Jag gör en häst som jag kallar Storsvedshästen, en grå häst i lite egen stil, efter gården i Storsveden i Bjursås. Det är en rolig hobby och man träffar många trevliga människor. Jag täljer även hästar till Inger Jacobsen i Rättvik som hon målar och kallas Årstidhästarna.



Tjänar du något på hästarna?

–Man blir inte rik på detta. Men det räcker till resorna och materialet.

Har ni någon konkurrens från Japan eller Kina?

–Nej, folk vill ha svenska hästar med en historia bakom.

Vid varje "hästsläpp" träffas hästtäljare från hela landet. Senast på Klockargården i Tällberg. Där träffades ett trettiotal utställare.

–Det kommer hur mycket folk som helst och alla gillar hästar. Nyligen fick jag en beställning på en häst av en svensk mästarinna i distansritt. Så jag gjorde hennes arab.

Marcis och hans fru Lisbet Frycklund tar med sig katterna, Victor och Sofia, i packningen när de reser till Lisbets morföräldrahem i Bjursås i Dalarna. Den 8 och 9 december kan man beskåda Marcis Vidzems hästar på Klockargården. Och "hästsläpp" blir det den 1 maj 2008.

LISBETH TELL

lisbeth.tell@dn.se 08-7381158

I MÄNNISKOR

Sanna falska

"THE BOOK" – Boken i Bibelmagasinet, som just nu ställs presenterades i g... Nya testamentets död och hopp. Ha... och inspirerades t...



I Mörkret ser j

På Raouls torg skin... mörkret av värmeljus i långa de lockar till bilder, ord och c... Bible Illuminated är här, The Book!

Går från bild till bil... och från ord till ord... retas de med varian... Det hörs klagan och... ser att Rakel är här... och gråter över sine...

Höga Visan hörs oc... nynnars sitt, sjunger

PERSONNYTT

MUSIKALISKA AKADEMIEN Det stora priset ur kronor tilldelas He... där en underliggare av en ström av kor... närlig slagkraft.

Kungliga Musika... kronor tilldelas Le... arrangör har saxof... nier utvecklat ett y... präglat av nyfikenh...

HELENA BERINGS MIN 2007 års stipendiu... kronor vardera till... Sjöo verksamma i... nella, kreativa och... där kamratskap och... ning bekämpas.

Den 18 augusti 2... Hon föll själv offer... de med att bekäm... att fortsätta henne...

FAMILJEREDAKTION